

Column

Lekker vissen!

De herfst is begonnen. Over het algemeen is het nu wat rustiger aan het water. Het wordt wat kouder, maar de watertemperatuur is nog hoog en de vis heel actief, zo zag ik gisteren bij een wandeling. Mooie dagen om een hengeltje uit te werpen en nog wat na te genieten van de lange zomer.

Toch kunnen we niet wegkijken bij een stelletje “woke” gasten met hun cancelcultuur dat stelselmatig per se in troebel water wil vissen. Het college van Ben W te Almere met aan het roer de Partij van de dieren wil met gemeenschapsgeld onze mooie hengelsport kapot maken door onze straten te vervuilen met een smerige posterhetze. Geld van de burger dat beter besteed had kunnen worden aan bijvoorbeeld de bouw van betaalbare woningen.

De juridische afdeling van Sportvisserij Nederland zou deze lieden moeten aanklagen wegens smaad en laster.

Dat ze bij de PVDD knettergek zijn wisten we al. Zelfs de mooie traditionele klassieke houten paarden in de draaimolens op de kermis willen ze eruit zagen. Velen van ons hebben als kind dat magische moment mogen ervaren om in de draaimolen (misschien ondersteund met je pa of ma) boven op zo'n prachtig paard rond te rijden als een stoere ridder, koning of koningin, prins of prinses. Dat ouders of grootouders met hun kinderen c.q. kleinkinderen de dierentuin bezoeken wordt als het aan de PVDD ligt binnenkort ook verleden tijd. Ze zijn zo ver gezonken dat ze van Artis een park willen maken met nepdieren, zeg maar een soort virtual reality. <https://www.parool.nl/amsterdam/partij-voor-de-dieren-wil-dieren-in-artis-vervangen-door-virtual-reality-goed-idee~b4e1607b/?referrer=https://nl.search.yahoo.com/> De sportvisserij biedt gelukkig nog steeds alle mogelijkheden om de natuur in al zijn facetten bij jong en oud in het echt te mogen ervaren. Als jong broekie bij je vader in alle vroegte in het donker achterop de brommer naar het water, de zon op zien komen, de geur van de waterplanten, schaatsenrijdertjes op het water, in de verte de “hoemp” van de roerdomp, de roep van de koekoek en het gezellige gekwetter van de karekiet. Doordat we op vele plekken mogen nachtvissen hebben we zelfs de mogelijkheid om de stilte van de nacht onder een prachtige sterrenhemel met wellicht dansende vleermuizen mee te maken. Gooi maar eens een klein korstje brood naar ze toe en kijk goed wat er gebeurt.

Wat die miljoenen sportvissers nog meer doen; een paar voorbeelden:

De oevers schoonmaken en drijvend afval verwijderen.

Veilige visplekken maken voor kinderen, ouderen en minder validen.

De vismigratie bevorderen van onder andere de aal, de steur, de zalm en de zeeforel.

Samen vissen met mensen uit verzorgingshuizen.

In stand houden en bevorderen van kwalitatieve ecosystemen in en rond het water.

Begeleiden en faciliteren van mensen met PTSS syndroom.

Natuureducatie voor de jeugd.

In tijden van droogte vissterfte tegengaan door overzetten van de vis en plaatsen van zuurstofpompen.

Als je de komende dagen zin en tijd hebt: Trek er met je hengeltje op uit, al is het maar een paar uurtjes.

Even je kop leegmaken.



PLUUMKE