

Partij voor de Dieren Arnhem wederom op oorlogspad

Na een tijdje verlost te zijn van de hetze van wethouder Marco van der Wel uit Arnhem tegen de sportvisserij heeft hij ons kort geleden in de Gelderlander opnieuw de oorlog verklaard.

De Partij voor de Dieren en onder andere de PvdA fractie in Arnhem willen een einde maken aan sportvissen in water van de gemeente Arnhem. Van der Wel van de Partij voor de Dieren onderzoekt op dit moment of dat juridisch ook kan. Een interview met *Omroep Gelderland* daarover weigert hij. In een brief aan de gemeenteraad heeft hij het over dierenleed door sportvissers.

Een valse, laffe beschuldiging zonder enige bewijsvoering aan 2,5 miljoen rustzoekers en natuurliefhebbers. Velen van ons zijn het helemaal zat om ons keer op keer te moeten verdedigen tegen het domme geleuter van types als van der Wel.

Voor het gemak gaat deze zogenaamde “dierenvriend” voorbij aan de vele afspraken die we met elkaar gemaakt hebben bijvoorbeeld gebruik van de onthaakmat bij grote vissen en het nat maken van de handen alvorens een vis aan te raken.

We horen deze lieden ook nooit wanneer er calamiteiten zijn, bijvoorbeeld aanhoudende droogte of juist aanhoudende neerslag, als Sportvisserij Nederland met vele vrijwilligers duizenden vissen redt van een langzame dood. En dat wij miljoenen euro's besteden aan onderhoud van de wateren in Nederland en door diverse waterwerken de vismigratie bevorderen, waardoor bijna uitgestorven soorten als de zalm, de steur, de forel en de aal weer zijn teruggekeerd in onze rivieren.

De nepdierenvrienden van de PvdD zijn voor een groot deel wel kattenliefhebber. Deze beesten mogen van hen in de zomer en het voorjaar vrij rondlopen en op onder andere (weide) vogels jagen. Jaarlijks richten deze roofdieren een slachting aan van naar schatting 18 miljoen deels beschermde vogels. Ja, dat mag allemaal wel, van van der Wel!



Figuur 1 Kat met watersnip

Beste hengelsportvrienden en vriendinnen. Na wekenlange plensbuien knapt het weer gelukkig op en is het heerlijk om je hengel uit te werpen en te ontspannen aan de waterkant. Dat hebben we allemaal op zijn tijd even nodig. Veel plezier!



PLUUMKE